



ΑΔΕΛΦΥ

Συνεχίζουμε τον αγώνα

ΠΡΕΠΕΙ

να τους ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ

να ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Εδώ και σχεδόν τρία χρόνια τα εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά και συλλογικά μας δικαιώματα βρίσκονται διαρκώς στο «εκτελεστικό απόσπασμα».

Το Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, σταθερά, με τις πρώτες κιόλας πολιτικές ενδείξεις και κυβερνητικές διαθέσεις, το 2009, βρέθηκε στους δρόμους. Στην πορεία συναντήθηκε με εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους και νέους, στους ίδιους αγώνες. **Σήμερα η κοινωνική οργή είναι παντού. Επιζητεί πολιτική λύση και διέξοδο** από την κατάσταση της νέο-αποικιακής αντιμετώπισης της χώρας, της λεηλασίας –δηλαδή- των πόρων που διαθέτει, της καταστροφής του βιοτικού επιπέδου της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, της ακύρωσης των δικαιωμάτων μας, της κοινωνικής χρεοκοπίας, της φτώχειας, της πείνας, της εξαθλίωσης.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μνημόνια, συμβάσεις, επικαιροποιήσεις βάρβαρων πολιτικών και μέτρων, ακρωτηριασμός μισθών, συντάξεων, κοινωνικών επιδομάτων, ιατροφαρμακευτικών παροχών –πρόκειται για έναν κατάλογο χωρίς τέλος- ψηφίζονται, προωθούνται και εφαρμόζονται, βυθίζοντας το λαό και τη χώρα σε όλο και μεγαλύτερα αδιέξοδα.

Ωστόσο, οι εναλλασσόμενες μεταξύ τους κυβερνήσεις στην ίδια γραμμή, στην ίδια κατεύθυνση και πολιτική, οι εκλογές και οι κάλπες, δεν μπορούν να αναστείλουν τους αγώνες, να ανακόψουν τη λαϊκή οργή και να εξασφαλίσουν την «κοινωνική ειρήνη», πολύ δε περισσότερο, όταν αυξάνεται διαρκώς η ανεργία, ανακυκλώνεται η φοροληηλασία και η ακραία άδικη αναδιανομή εισοδημάτων υπέρ των λίγων, ισοπεδώνονται δικαιώματα, διευρύνονται οι ανισότητες και αυξάνεται ο -κάθε είδους και μορφής- αυταρχισμός.

Στο δύσκολο και σκληρό δρόμο του λαού και της χώρας μας, η απαίτηση για ανατροπή αυτής της πολιτικής, η ενεργοποίηση των υγιών δυνάμεων, η ελπίδα και η προοπτική, είναι η δική μας επιλογή μπροστά στην κάλπη στο διαρκή αγώνα.



Υπάρχει λύση, διέξοδος και απάντηση στην κρίση

Χρειαζόμαστε, διεκδικούμε και μπορούμε να βγούμε από την κρίση με:

- Καταδίκη και ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών.
- Διαγραφή και αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, με τρόπο που να αίρει τον ασφυκτικό κλοιό γύρω από την οικονομία και την κοινωνία και να εξασφαλίζει πόρους για την ανάπτυξη.
- Εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
- Προστασία και ενίσχυση των εργασιακών, συλλογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
- Απλό, δίκαιο, αναδιανεμητικό φορολογικό σύστημα υπέρ των λαϊκών στρωμάτων.
- Σύμφωνο κοινωνικών, αναπτυξιακών επενδύσεων.
- Σύγχρονη, νέα Δημόσια Διοίκηση με λειτουργική αυτοτέλεια, ορθολογική δομή και οργάνωση, απεξάρτηση από κομματικούς μηχανισμούς εξουσίας, με αξιοκρατία.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι επιθέσεις εναντίον του Δημοσίου, η αποπροσανατολιστική εκμετάλλευση απαράδεκτων και αισχρών φαινομένων παραβατικότητας και διαφθοράς για την ενοχοποίηση του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα σχέδια ολικής μεταβολής του ρόλου των Δημοσίων Υπηρεσιών με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων, εκλεκτών και ισχυρών, βρίσκονται και πάλι στην ημερήσια διάταξη. Γίνονται ο αγωγός για την αποσιώπηση των ευθυνών του πελατειακού, διαμεσολαβητικού, διαπλεκόμενου μέρους του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος, που κακοδιοικεί, ανέχεται, αρνείται τη διαφάνεια, την πολιτική συμμετοχή και τον αποτελεσματικό έλεγχο από την Κοινωνία, της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, εδώ και δεκαετίες. Γίνονται το όχημα, ώστε να μετατραπεί η «εφεδρεία» σε πρόγραμμα μαζικών απολύσεων, να συρρικνωθούν και να ιδιωτικοποιηθούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες, να μεταβιβαστεί το κόστος βασικών κοινωνικών υπηρεσιών (παιδεία, υγεία, νερό, ρεύμα, χρήση δημόσιων υποδομών, διοικητική υποστήριξη του πολίτη κ.ά.) στις πλάτες του πολίτη, στον ατομικό και οικογενειακό του προϋπολογισμό. Πρόκειται ασφαλώς για την άλλη, την υπόγεια, την αφανή πολιτική της λεηλασίας του εναπομείναντος εισοδήματος, της πλήρους περιθωριοποίησης των φτωχών και των ανέργων.

Το Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, κάθε Ομοσπονδία και κυρίως κάθε Σωματείο, σε κάθε χώρο εργασίας, εκτός από την ανάδειξη και την ερμηνεία των αιτιών που παράγουν αυτά τα φαινόμενα, την καταδίκη και καταγγελία ενός συστήματος με σάπιες και διεφθαρμένες πλευρές, έχει καθήκον να δυναμώσει το μέτωπο και απέναντι σε όσους συμμετέχουν ή διευκολύνουν πράξεις διαφθοράς. Δεν εκπροσωπούμε, αλλά απομονώνουμε όσους και όποιους αποδεδειγμένα εμπλέκονται σε τέτοια φαινόμενα.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με τη νέα δανειακή σύμβαση και το νέο μνημόνιο «ανοίγει» ένας νέος –μετεκλογικός– κύκλος βίαιης και γενικευμένης φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Ξεκινά η πορεία προσαρμογής της χώρας μας στα «πρότυπα» της «Τουρκίας», της «Βουλγαρίας» ή/και τριτοκοσμικών χωρών, με τις οποίες ήδη έχουν αρχίσει να μας συγκρίνουν το ΔΝΤ, η Τρόικα και τα ΜΜΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μετά τα τελευταία μέτρα:

- ✓ Μειώνεται ο κατώτερος μισθός στον Ιδιωτικό Τομέα κατά 22% και 32% για τους νέους έως 25 χρονών. Οι μισθοί πλέον των 511€ είναι πραγματικότητα.
- ✓ Καταργούνται οι κλαδικές συμβάσεις με αποτέλεσμα τη μείωση αποδοχών πάνω από 35%.
- ✓ Διαλύεται μετά την κύρια και η επικουρική ασφάλιση και ανατρέπεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της.

Συνεχίζουμε

ΑΔΕΔΥ

με περισσότερη ενότητα και μεγαλύτερη αλληλεγγύη

✓ Διαλύεται η Δημόσια Υγεία μέσα από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Υπηρεσιών, τις περικοπές δαπανών, τα σοβαρά και ανεπίλυτα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ.

Εν τω μεταξύ, η επίσημη ανεργία έχει ξεπεράσει το 22%, στους νέους το 48%, ενώ πάνω από 3.500.000 πολίτες βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Παράλληλα, την ίδια στιγμή που η Τρόικα και η Συγκυβέρνηση δίνουν νέες δεκάδες δις στις τράπεζες για να καλύψουν τις απώλειες από το κούρεμα των ομολόγων, αρνούνται να ενισχύσουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία, αρνούνται να «κουρέψουν» τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, αρνούνται να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια.

Μπορούμε να τους σταματήσουμε με διαρκή αγώνα

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις των Οργανισμών του Δημοσίου, καθώς και οι απολύσεις των εργαζομένων γίνονται με μοναδικό γνώμονα την περιστολή δαπανών και χωρίς να εξετάζεται το τεράστιο κοινωνικό κόστος που θα προκληθεί. **Η αξιολόγηση των Υπηρεσιών και του προσωπικού δεν γίνεται για να βελτιωθεί η λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών. Αντίθετα χρησιμοποιείται ως εργαλείο για νέες απολύσεις, για κλείσιμο και κατάργηση Υπηρεσιών και ενίσχυση των ιδιωτών.** Στο πλαίσιο αυτό, η ενοποίηση των επικουρικών ταμείων δεν προωθείται για να σωθεί η επικουρική ασφάλιση, αλλά με σκοπό την υφαρπαγή των χρημάτων των πλεονασματικών Ταμείων (όπως του TEADY) για την ενίσχυση των ελλειμματικών, τη μείωση των επικουρικών συντάξεων και τη συνολική ανατροπή του κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ανατροπές για τα Δημόσια Αγαθά, τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο αναμένονται δραματικές. Ειδικότερα:

- ✓ **Προωθείται η κατάργηση/συγχώνευση και διάλυση Υπηρεσιών**, θυσία στο βωμό του «λιγότερου Κράτους» και της ενίσχυσης των ιδιωτών. Ο ΟΕΚ, η Εργατική Εστία, τα ΚΤΕΟ αποτελούν τις πρώτες Υπηρεσίες που καταργούνται και οδηγούνται στην ιδιωτικοποίηση.
- ✓ **Προωθείται η μείωση των δομών των Υπηρεσιών του Δημοσίου κατά 30%**, στα πλαίσια των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ.
- ✓ **Προωθείται η δραστική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού** που υπηρετεί σήμερα στο Δημόσιο, κατά 150.000 μέχρι το 2015. Στο ίδιο πλαίσιο προωθούνται νέες απολύσεις προσωπικού από το Δημόσιο. Μετά τις απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν, μέσα από το καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, η Συγκυβέρνηση συμφώνησε με την Τρόικα την απόλυση 15.000 εργαζομένων έως το τέλος του 2012, ενώ δεν αποκλείεται ανάλογος αριθμός να οδηγείται στην απόλυση κάθε έτος έως το 2015.
- ✓ **Προβλέπονται νέες οριζόντιες περικοπές των μισθών** των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου να καλυφθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και να υπάρξει προς τα κάτω εξίσωση με τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα.
- ✓ **Προωθούνται περικοπές κατά 10% τουλάχιστον στα ειδικά μισθολόγια**
- ✓ **Παγώνουν οι μισθολογικές και βαθμολογικές ωριμάνσεις για να μην αυξηθεί το κόστος μισθοδοσίας**
- ✓ **Τέλος προβλέπονται νέες μειώσεις συντάξεων** -κύριων και επικουρικών- για όλους τους ασφαλισμένους, εξαιτίας της άσχημης κατάστασης των Ταμείων και του κουρέματος των ομολόγων..

Τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά για ευνόητους λόγους θα τα ψηφίσουν τον Ιούνιο, μετά τις εκλογές, αφού θα θελήσουν πρώτα να καλλιεργήσουν προεκλογικές προσδοκίες, χωρίς σαφείς και ισχυρές δεσμεύσεις και εγγυήσεις για ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών.

ΑΔΕΔΥ

Υποστηρίζουμε τις Δημόσιες Υπηρεσίες

**Αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατική αναδιοργάνωσή τους
υπέρ του πολίτη και της κοινωνίας**

**ΟΧΙ στην ανισότητα για τους πολλούς
και τα προνόμια για τους λίγους, τους εκλεκτούς και τους ισχυρούς**

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την επιβολή νέων δυσβάσταχτων μέτρων. Οι μέχρι τώρα πολιτικές απέτυχαν. Τα ελλείμματα μετακινούνται στις πλάτες του λαού, αυξάνουν διαρκώς την ανεργία των νέων, απειλούν όλο και περισσότερο ακόμη και αυτές τις πενιχρές συντάξεις και μισθούς, καθιστούν απαγορευτική κάθε κοινωνική επένδυση. Με την ίδια συνταγή, η νέα αποτυχία είναι προδιαγεγραμμένη.

Το σύστημα και ο μηχανισμός παραγωγής και επιβολής αυτών των πολιτικών (Κυβερνήσεις, Τρόικα, νεοφιλελεύθερη συμμαχία Ε.Ε., Κεφάλαιο, πολιτικοί και δημοσιολογούντες που τους υπηρετούν) πρέπει να έχουν την απάντησή μας σε καθημερινή βάση, με κάθε ευκαιρία και κάθε γεγονός, σε κάθε εργασιακό και κοινωνικό χώρο, με τρόπο συλλογικό και οργανωμένο.

Συνεχίζουμε τον αγώνα:

- ✓ **Στις 29 Μαρτίου**, αγωνιζόμαστε για τα ζητήματα Υγείας και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
- ✓ **Προχωράμε με νέα Γενική Απεργία** Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

**Να γίνει η οργή δύναμη αγώνα, ανατροπής
και τέλους της καταστροφής**

**Η κάθε επιλογή μας, η ψήφος και η κάλπη
δυνατότητα στο στόχο:**

**ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ
ΩΣ ΕΔΩ!**