



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
Email: adedy@adedy.gr,
adedy1@adedy.gr

Αθήνα 12.10.2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:357

Προς
Τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης,
Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης

**ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.**

**ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ –
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»**

Ο λαός μας βιώνει μια ζοφερή πραγματικότητα εξαιτίας των πολιτικών της σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος που δημιουργούν ασφυκτικές καταστάσεις για τους νέους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τον κόσμο της εργασίας, της παιδείας και του πολιτισμού.

Με τη νέα καταιγίδα μέτρων, που αποφάσισαν να εφαρμόσουν η Κυβέρνηση και η Τρόικα, πλήττονται βάνανυσα, για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι, οι

συνταξιούχοι, τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Ενώ αφήνουν στο απυρόβλητο τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, τους έχοντες και τους κατέχοντες τον πλούτο και άθικτους τους υπεύθυνους για την οικονομική κρίση.

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται από την Κυβέρνηση με βάση τις επιταγές της Τρόικα, θυσία στο βωμό του πιο ακραίου και αδιέξοδου ανταγωνισμού, των αγορών και των κερδοσκόπων, σαρώνει δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας που αποκτήθηκαν με τους αγώνες του εργατικού κινήματος ολόκληρο τον προηγούμενο αιώνα.

Κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύεται η αποτυχία της πολιτικής επιλογής του «μνημονίου». Μιας πολιτικής που είναι εγκλωβισμένη στο πλαίσιο διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης. Αντί για θετική υπέρβαση της κρίσης, η ύφεση βαθαιίνει περισσότερο, η ανεργία εκτινάσσεται σε ανατριχιαστικά ύψη (έχει φτάσει το 20% και στους νέους ξεπερνάει το 40%), η οικονομία καταρρέει, το βιοτικό επίπεδο του λαού μας επιστρέφει δεκαετίες πίσω.

Οι πολιτικές που επιβάλλει η Τρόικα και εφαρμόζει πιστά η Κυβέρνηση και οι οποίες δεν καταφέρνουν να «πιάσουν τους στόχους», ανανεώνονται συνεχώς και οδηγούν σε νέα πιο δυσβάσταχτα και επαχθέστερα μέτρα που διευρύνουν τις ανισότητες, φορτώνουν διαρκώς τα βάρη στα μόνιμα υποζύγια του προϋπολογισμού της χώρας, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους συνεπείς φορολογούμενους πολίτες.

Η Κυβέρνηση για να περάσει τα σχέδιά της και να εφαρμόσει τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα δεν σταματά μπροστά σε τίποτα. Κουρελιάζει τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, τα κοινωνικά, τα συλλογικά και δημοκρατικά δικαιώματά μας. Ακόμη και το ίδιο το Σύνταγμα !!!

Αυτές οι κοινωνικά και θεσμικά οριακές επιλογές : οι απολύσεις μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων και εργαζομένων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αποκαλύπτουν όχι μόνο την ακραία αναλγησία αυτής της πολιτικής, την οποία εφαρμόζει η Κυβέρνηση, αλλά διαμορφώνουν και μια κοινή συνείδηση ότι έχει εκλείψει, πλέον, η οποιαδήποτε πολιτικο-κοινωνική νομιμοποίηση.

Ειδικότερα η Κυβέρνηση με το «πολυνομοσχέδιο», αφού καταργεί άμεσα τις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις, αφού απολύει μέσα από τη συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς) όσους μέχρι 31/12/2013 συμπληρώσουν 35 χρόνια υπηρεσίας και το 55^ο έτος της ηλικίας, αφού προχωρεί σε αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού, **καταργεί και τις οργανικές θέσεις και απολύει το προσωπικό που υπηρετεί και χαρακτηρίζεται πλεονάζον.**

Επιπλέον, η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον αντεργατικό θεσμό της εργασιακής εφεδρείας, για να απολύσει το προσωπικό των Φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Ταυτόχρονα, μέσα από το θεσμό του «κρατικού υπαλλήλου», αλλά και με το διορισμό διευθυντών απ' ευθείας από τους αρμόδιους Υπουργούς, χωρίς προηγούμενη κρίση από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ενισχύεται η αυθαιρεσία στο Δημόσιο.

Έτσι, διαλύουν τη Δημόσια Διοίκηση και τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Αφαιρούν από τους πολίτες κάθε δίκτυ προστασίας σε μια εποχή δραματικής μείωσης εισοδημάτων, φτώχιας και εξαθλίωσης,

Μέσα από το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο η Κυβέρνηση δίνει τη χαριστική βολή στα εισοδήματά μας. Οι νέοι βασικοί μισθοί και οι αποδοχές που θεσμοθετεί θα έχουν ως αποτέλεσμα **τη νέα μείωση των εισοδημάτων μας από 7% έως 55%!**

Η σύνδεση μισθού με τους βαθμούς και την αξιολόγηση, σε συνδυασμό με τους φραγμούς που τίθενται στη βαθμολογική εξέλιξη, τον αυθαίρετο περιορισμό των ποσοστών στους μεγαλύτερους βαθμούς, αλλά και τον τρόπο κατάταξης, θα οδηγήσουν στην παραπέρα μισθολογική καθήλωση των υπαλλήλων.

Επιπλέον, η κατάργηση όλων των γενικών και κλαδικών επιδομάτων συμπαρασύρει ακόμη και το επίδομα γάμου.

Οι συνολικές απώλειες από το νέο μισθολόγιο - φτωχολόγιο και τα προηγούμενα μέτρα της Κυβέρνησης θα ξεπεράσουν το 55%.

Οι νεοεισερχόμενοι στο Δημόσιο της Π.Ε. Κατηγορίας θα αμείβονται με 660 ευρώ το μήνα, ενώ για τις κατηγορίες ΥΕ & ΔΕ οι αποδοχές είναι πολύ κατώτερες, χωρίς δυνατότητα εξέλιξης στους ανώτερους βαθμούς. Όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου υφίστανται απώλειες των αποδοχών τους.

Οι εργασιακές σχέσεις πλήττονται βάνανυσα:

Στον Ιδιωτικό Τομέα δρομολογείται ακόμη και η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Αναστέλλονται για δύο χρόνια οι επεκτάσεις των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας και διευκολύνεται η εργοδοσία για σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων που οδηγούν σε μεγάλες μειώσεις μισθών, ενώ τίθεται χρονικό όριο ενός μήνα για τη σύσταση επιχειρησιακού σωματείου.

Τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώματα ανατρέπονται. Κατά 20% περικόπτονται οι συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ και κατά 40% η σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ, όσων δεν έχουν συμπληρώσει το 55^ο έτος της ηλικίας τους, ενώ η σύνταξη όσων θα οδηγηθούν σε συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή θα εξέλθουν από την Υπηρεσία μέχρι την 31/12/2013 θα υπολογίζεται με βάση το προηγούμενο μισθολόγιο.

Περικόπτονται άμεσα οι επικουρικές συντάξεις, ενώ μετά την ολοκλήρωση των αναλογιστικών μελετών θα έρθουν και νέες περικοπές.

Ειδικότερα, κατά 25% περικόπτεται το μέρος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και κατά 15% και 20% περικόπτεται το εφάπαξ.

Την ίδια στιγμή, τα νέα χαράτσια, ο ισοπεδωτικός κεφαλικός φόρος στα ακίνητα, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους, κατόχους της οποιας μικροϊδιοκτησίας, την οποία απέκτησαν με δάνεια που αποπληρώνουν με δόσεις κάθε μήνα, κάνοντας αιματηρές οικονομίες.

Η φοροεπιδρομή συνεχίζεται. Ακόμη και η γενιά των 500 ευρώ θα υποστεί φορολογική αφαίμαξη, με τη μείωση του αφορολόγητου στις 5.000 ευρώ και την

κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Το ίδιο θα συμβεί και σε άλλες ομάδες φορολογουμένων, τρίτεκνους, πολύτεκνους κ.ά. τη στιγμή μάλιστα που η φοροδιαφυγή, η φοροκλοπή και η εισφοροδιαφυγή έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις. Δεκάδες δισ. ευρώ το χρόνο δεν μπαίνουν στα κρατικά ταμεία και 14.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 37 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο.

Μέσα σ' αυτό το κλίμα, στις σκληρές συνθήκες που καθημερινά διαμορφώνονται και επιδεινώνουν ολοένα και περισσότερο τη θέση του κόσμου της εργασίας, έχουμε πάρει την απόφαση όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, να αντιδράσουμε. Να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας και τη ζωή μας την ίδια. Μπροστά στη συνεχιζόμενη καταιγίδα των αντικοινωνικών μέτρων, στις παρατεταμένες πολιτικές λιτότητας, στο ξεθεμελίωμα των δικτύων κοινωνικής προστασίας, στην κατεδάφιση του Κοινωνικού Κράτους, η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συντονίζουμε τις δυνάμεις μας, για να αντιμετωπίσουμε:

v Τις βάρβαρες απολύσεις από το Δημόσιο ακόμη και μονίμων υπαλλήλων

v Τη νέα σκληρή επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας

v Την επιχείρηση ενοχοποίησης των εργαζομένων για τη χρεοκοπία των πολιτικών της Τρόικα και της Κυβέρνησης

ν **Τις άδικες επιθέσεις** στους υπαλλήλους του Δημοσίου, την απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των κοινωνικών αγαθών.

ν **Την κατασυκοφάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος και την απομείωση της σημασίας** των συλλογικοτήτων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων, ώστε να μείνουν οι εργαζόμενοι έρμαιοι στις ορέξεις των εργοδοτών, χωρίς τη στήριξη των Συνδικάτων.

ν **Την επιχείρηση κοινωνικού αυτοματισμού, που αγγίζει τα όρια του κοινωνικού κανιβαλισμού.**

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, οι άνεργοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα **μπορούμε με τον αγώνα μας να ανατρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική.**

Να προστατέψουμε τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλιση, το νερό, την ενέργεια που θέλουν να τα παραδώσουν στους ιδιώτες και να διασφαλίσουμε ένα κοινωνικό δίκτυ προστασίας στη σημερινή εποχή της άγριας κυβερνητικής βαρβαρότητας.

Αγωνιζόμαστε για μια άλλη πολιτική που θα αναγνωρίζει το κοινωνικό περιεχόμενο της εργασίας. Για μια πολιτική που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, που θα διευρύνει τη Δημοκρατία και το Κοινωνικό Κράτος.

Αγωνιζόμαστε για μια πολιτική που θα περιλαμβάνει τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την

εθνικοποίηση – κοινωνικοποίηση των τραπεζών, τη φορολογία των υψηλών εισοδημάτων, την ενίσχυση των Δημοσίων Επιχειρήσεων και των Δημοσίων Υπηρεσιών, την ενίσχυση των εισοδημάτων μας και ένα Φορολογικό Σύστημα, που θα αναδιανέμει δίκαια τον πλούτο.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για να μην περάσουν αυτά τα βάρβαρα μέτρα που διαλύουν την κοινωνία και οδηγούν μεγάλα κοινωνικά στρώματα στην εξαθλίωση και τη δυστυχία.

Με ενότητα και αποφασιστικότητα αντιστεκόμαστε σε μια πολιτική που μας στέλνει στην απόλυση και την ανεργία, σε μια πολιτική που καταστρέφει τη ζωή μας, τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά, το μέλλον των παιδιών μας, την ίδια τη χώρα.

Καλούμε τους Έλληνες Βουλευτές να μην ψηφίσουν το βάρβαρο πολυνομοσχέδιο και να μην συναινέσουν στο έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων του Δημοσίου, του Ιδιωτικού Τομέα και όλου του ελληνικού λαού.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.