

Πανταζής Παναγιώτης

(Δ.Σχ. Κουβαρά)

Υποψήφιος Αιρετός ΚΥΣΠΕ
με το ψηφοδέλτιο «υπέρβαση – Ενωτική Κίνηση Εκπ/κών Π.Ε.»

Γιατί και τι ψηφίζουμε στις 7 Νοεμβρίου...

Συνάδελφοι,

Στις 7 Νοεμβρίου έχουμε τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Και, σίγουρα, θα κατακλύξετε από ανακοινώσεις παρατάξεων και υποψηφίων...

Τα γνωστά ... «θα...θα» «...εμείς μόνο...» κ.λ.π. πάνε κι έρχονται. Και ίσως πολλούς από σας θα σας αφήνουν όλα αυτά αδιάφορους, μέσα στην πληθώρα των προβλημάτων που μας κατακλύζουν καθημερινά..

« Κι αν ψηφίσουμε τι θα γίνει;..Θα λυθούν τα προβλήματά μας;»

Δικαιολογημένη συμπεριφορά, αλλά όχι και σωστή...

Προσοχή!!! Η απαξίωση των πάντων και η απαισιοδοξία είναι κάτι που καλλιεργείται από τους «επάνω», για να μας έχουν σαν ένα κοπάδι άβουλα και άκακα πρόβατα που περιμένουν μοιρολατρικά για το Πάσχα τους (!!!!) κι όχι σαν ένα κοπάδι αγριεμένων και πεινασμένων λύκων που θα παλέψουν με νύχια και με δόντια για την τροφή τους και τη ζωή τους !!!

Έχουμε άραγε ακόμη δύναμη;:

Αυτό εξαρτάται καθαρά μόνο από εμάς και από το πόσο δυναμικό και καθαρό συνδικάτο θα έχουμε... **Πόσο θα μας εμπνέει, θα μας καθοδηγεί σωστά και από το πόσο κι εμείς θα το ακολουθούμε...** Κάπως έτσι δεν ξεκίνησαν κάποτε οι εργαζόμενοι (από το απόλυτο μηδέν σε δικαιώματα) και με αγώνες και θυσίες κέρδισαν όλα όσα κι εμείς πριν λίγο καιρό απολαμβάνουμε κι απολαμβάνουμε σε μικρότερο βαθμό;; Εμείς σήμερα δεν είμαστε στο μηδέν, αλλά έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας και την διάθεση για αγώνα... **Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ανάταση ψυχής... ενότητα, αποφασιστικότητα και ικανούς καθοδηγητές (συνδικάτο)...**

Άραγε υπάρχουν σήμερα σωστοί, «καθαροί», ιδεολόγοι και αξιόπιστοι συνδικαλιστές;:

Και βέβαια υπάρχουν. Πρώτα - πρώτα είμαστε ο καθένας μας, αρκεί να μην παγιδευόμαστε στο μικρόκοσμο της καθημερινής ρουτίνας στο σχολείο μας, αλλά να ενημερωνόμαστε (σημαντικότερο εργαλείο το διαδίκτυο), να προβληματιζόμαστε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και βρίσκουμε τον κοινό δρόμο... **Μέσω της ενημέρωσης να ελέγχουμε τους συνδικαλιστικούς μας αντιπροσώπους, ώστε να επιλέγουμε και τους καλύτερους...** Να μην παγιδευόμαστε σε καταστάσεις και συνθήκες που επιδιώκουν να μας οδηγήσουν σε απαξίωση των πάντων και ανάθεση των συνδικαλιστικών μας υποχρεώσεων σε «εργολάβους συνδικαλιστές» που θα... φροντίσουν για το συμφέρον μας...

«...ψιλιά γράμματα...» θα μου πείτε. «όλοι ίδιοι είναι..»

Καθόλου!!! **Ποτέ και κανένας δεν είναι ίδιος με όλους τους άλλους...** Αλίμονο αν το πιστεύουμε αυτό εμείς οι δάσκαλοι, που κάθε μέρα έχουμε ζωντανό παράδειγμα την διαφορετικότητα του κάθε μαθητή μας... Ούτε μπορείς να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι με τους άλλους κάποιον που δεν τον έχεις δοκιμάσει... μόνο και μόνο επειδή.. ίσως δε μας πείθει.. Το θέμα είναι εμείς θέλουμε να πειστούμε;;;.. ή απλώς να μην αισθανόμαστε άσχημα για την (εν γνώσει μας) λαθεμένη επιλογή μας;;;

Γιατί να κάνω τον κόπο να έρθω να ψηφίσω;;

Επειδή πάντα είναι σημαντικό να έχουμε λόγο στην επιλογή αυτών που θα μας αντιπροσωπεύουν και να μην το αφήνουμε στους άλλους... Να αποκτήσουμε την υπευθυνότητα να καθορίζουμε το μέλλον μας, να αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας με προβληματισμό και σοβαρότητα κι όχι να τις απεμπολούμε για κάποιες ώρες παραπάνω ύπνο, δουλειές, βόλτα ή ψώνια...

Αν δεν υπήρχε το σχεδόν 40% αποχή στις εκλογές ίσως είχαμε διαφορετική κυβέρνηση σήμερα!!!! (χειρότερη;;; μπορεί όμως και καλύτερη!!!! Ίσως χάσαμε κάτι καλύτερο)... Αλλά και η σχεδόν απροβλημάτιστη εκλογή των ίδιων και ίδιων όλα αυτά τα χρόνια, δε μας έφερε στο σημερινό μας χάλι;;; **Είναι λύση λοιπόν η αποχή;;;**

Συνάδελφοι,

επειδή πιστεύουμε ότι όταν οι κοινωνίες έρχονται άνω κάτω και προσπαθούν να αλλάξουν, πρέπει να αλλάζουν και το πολιτικό σύστημα, και το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και η νοοτροπία του καθενός μας ,

εμείς κάναμε την ΥΠΕΡΒΑΣΗ μας προσπαθώντας να ταρακουνήσουμε το κατεστημένο και σας καλούμε να μας στηρίξετε αλλά και να έρθετε κοντά μας, για να αποκτήσουμε τη δύναμη να το γκρεμίσουμε και να κτίσουμε νέο και δυνατότερο συνδικάτο..

Γιατί το συνδικάτο είναι το μοναδικό και ισχυρότερο όπλο των εργαζομένων όταν δουλεύει ΣΩΣΤΑ και για τους εργαζόμενους και ΜΟΝΟ!!

Δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε οι μοναδικοί, οι ικανότεροι , οι σπουδαιότεροι..... Σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι....Ο καθένας με την ιστορία του και τα επιχειρήματά του...

Πριν αποφασίσετε **ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ , ΕΛΕΓΞΤΕ , ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ , ΨΗΦΙΣΤΕ...**

.....και τουλάχιστον κάνετε την προσωπική σας ΥΠΕΡΒΑΣΗ.....

Επιλέξτε συναδέλφους που θα πάνε τον κλάδο μας ένα βήμα εμπρός και στείλτε μήνυμα σε άλλους ότι πρέπει να αλλάξουν, να αφήσουν τις ξεπερασμένες και μικροπαραταξιακές τακτικές του παρελθόντος..

Μετά τιμής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ