

Οκτώβρης 1940. Οκτώβρης των ΟΧΙ.

Οκτώβρης 2011. Οκτώβρης των ΝΑΙ . ΣΕ ΟΛΑ!!!

Οκτώβρης του 1940... Οκτώβρης αντίστασης. Οκτώβρης 2011. Οκτώβρης πλήρους παράδοσης σε κείνους που αντισταθήκαμε σαν λαός, Έθνος, Κράτος. Παράδοση άνευ όρων. Πόσο μπορεί να απέχει το σήμερα από το χθες!! Σε λίγες μέρες έρχεται αυτή της επετείου του ΟΧΙ. Θυμίζει κάτι; Η ιστορία, δυστυχώς ή ευτυχώς, βάλθηκε να μας ξαναθυμίσει. Και τα καταφέρνει πολύ καλά, ας όψονται οι αίτιοι, να μας ξαναφέρει να ζήσουμε, κυρίως τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα, δηλ το 80% του πληθυσμού σε στιγμές παρακμής, εξαθλίωσης, πλήρους εξάρτησης. Εξ ου και η ΔΟΣΗ, που επικαλούνται οι δοσο(ι)λόγοι. Αν δεν πάρουμε την ΔΟΣΗ ! Πολιτικές άτολμες, άχρωμες κοινωνικά απερίσκεπτες και ξαναλέω, ΑΤΟΛΜΕΣ, πολιτικοί κατώτεροι των περιστάσεων και του τόπου, με όλα όμως τα συνεπαγόμενά τους μας παρασέρνουν σαν λαό, σαν χώρα, σαν πατρίδα στον καιαδικό τους χορό. Κι εδώ, μην μας πουν κάποιοι, εμείς, δεν κυβερνήσαμε!! Όλοι τους έχουν μερίδιο ευθύνης. Γιατί με τον κατακερματισμό των αντισταθμικών πολιτικών δυνάμεων, αφέθηκε και στρώθηκε το χαλί σε κείνους που πάντα ξόρκιζαν. Μαζί μ' αυτούς όμως έχουμε κι όλοι εμείς μερίδιο ευθύνης που στηρίξαμε, ή στηρίζουμε πολιτικές που τελικά μόνο για την πάρτη και στο πάρτυ τους, οσμίζονταν ορέγονταν και γεύονταν τα καλά και ελέη τούτου του Άγιου τόπου. Πριν λίγους μήνες, κατακαλόκαιρο, παρακολουθήσαμε στιγμές πανηγυρισμών των δημοκρατικά εκλεγμένων (η δημοκρατία των αυξήσεων... στις μειώσεις,) τούτου του τόπου. Ο πάτος του βαρελιού, είχε μπει! (;) Κι ο δικός μας ξεπατώθηκε/νεται. Η Κερκόπορτα στην ζωή μας, ΆΝΟΙΞΕ.

Η ιστορία βλέπετε . Σήμερα, μέσα σε τόσες άλλες λέξεις που μάθαμε λ.χ. μνημόνια , μεσοπρόθεσμα κ.ο.κ., μπήκε μια ακόμη στην ζωή μας. Η ΕΦΕΔΡΙΑ. Λες και είμαστε στον στρατό!! Και να το...κούρεμα. Ε!! αυτές οι λέξεις ,έννοιες, πάνε πακέτο, μαζί και το κόντρα ξύρισμα. Και βλέποντας την εφεδρεία για τους δημ υπαλλήλους που γίνονται έφεδροι, κουρεύονται και στο τέλος... απολύονται. Που "κατέστρεψαν" την χώρα, χαίρονται και πανηγυρίζουν οι άλλες κοινωνικές ομάδες, για την τιμωρία τους. Και θα πανηγυρίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για κείνες τις κοινωνικές ομάδες που στο τέλος θα μπουν κι αυτές στην... εφεδρεία της ανεργίας. Ο κύκλος , η αλυσίδα των πραγμάτων, των καταστάσεων βλέπετε. Εεε!! Σαν την κατσικά του γείτονα, σας θυμίζει κάτι; Μπράβο τους και μπράβο μας. Μπράβο σε κείνους τους τεχνοκράτες που κατάφεραν να μας αποδομήσουν πρώτα απο τον συγγενικό ιστό μετά από τον κοινωνικό και τώρα ισοπεδώνουν, απλά, μεθοδικά και χωρίς πολλά πολλά. Μπράβο και σε μας που καταφέραμε και τους αφήσαμε όλο το γήπεδο να παίξουν μπάλα. Και φτάνουμε σήμερα στο να μην προλαβαίνουμε ν ανοίξουμε την ομπρέλα, έτσι, να προφυλαχτούμε βρε αδερφέ, να πάρουμε μια ανάσα που λένε, από τις καταγιστικές φοροεπιδρομικές εισφορές. Και δεν καταλαβαίνουν εκείνοι οι τεχνοκράτες που μας λένε πως θα γίνουμε Αργεντινή, Ινδία, Ουγκάντα και Γκαγκαμπουάντα, για να μας τρομάξουν, να μας φοβίσουν, να σκύψουμε μιζεριασμένα αποδεχόμενοι το καρότο και το μαστίγιό τους, πως, από μια αγελάδα άσιτη δεν παίρνεις γάλα ,όσο κι αν την αρμέξεις!! Μόνο αίμα, όσο κι αν αυτό φαίνεται έτσι όπως φαίνεται. Το ίδιο και από μια κοινωνία που δεν έχει άλλο πια

τι να δώσει. Και δώσ' του φόρους, και νά ξανά φόρους και νά εισφορές, τακτικές κι έκτακτες και πάρτο μειώσεις αιματοβαμμένων κεκτημένων και κοινωνικών παροχών. Τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό τομέα. Και όλα τ' άλλα μένουν ως είναι. Κι αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Τα μόνα που αυξάνονται είναι τα κέρδη των τραπεζιτών και τα κονδύλια στις τράπεζες από κρατικές εγγυήσεις. Αλήθεια, πού είναι τώρα εκείνα τα πλυσεγκεφαλικά σποτάκια για στεγαστικά, μεταφορές, διακοπών δάνεια; Και σαν αν μην φτάνει αυτό, σήμερα διαφημίζονται οι τράπεζες (τί ερωνεία!) μόνο γιακαταθετικές προσφορές!! Άρα γι αυτούς, λεφτά υπάρχουν και σου δίνουν και τόκο! Πού είναι οι εφοπλιστές, οι μεγαλοβιομήχανοι, οι μεγαλοτραπεζίτες, όλοι εκείνοι που πήραν τα φιλέτα των Ολυμπιακών Αγώνων κι όχι μόνο; Πού είναι εκείνοι οι "λιποτάχτες" που στο πρώτο τζιζ, τα "σήκωσαν" κι έφυγαν; Πού είναι η Εκκλησία; Το χειρότερο όμως μέσα σ' όλα αυτά είναι η αύξηση των αυτόχειρων. Ήδη στην χώρα μας 1000 συνάνθρωποι μας έγιναν αυτόχειρες. Ποιος θα πληρώσει γι αυτό; Και φοβούνται λέει, για την απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης και της Πέμπτης, για κανένα ..."ατύχημα". Τα ΜΜΕ κρύβουν, αποσιωπούν γεγονότα όπως εκείνου του συνανθρώπου μας που αυτοπυρπολήθηκε έξω από κάποια τράπεζα, για τις πιέσεις που του ασκήθηκαν. Ε!! Αυτό, τί είναι λοιπόν; Κι εδώ, η συντεταγμένη και νόμιμη και δημοκρατικά εκλεγμένη πολιτεία, έχει τεράστια ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς, εκείνους, εμάς που πράξανε/με έτσι, με τον υπολογισμό των δυνατοτήτων που μας δίδονταν και τώρα μας....παγώνουν!! Ας παγώσουν τα δάνεια όλων όσων θίγονται, όσων βάζουν όχι μόνο πλάτη, μα ολόκληρο το σώμα τους για την σωτηρία της χώρας, όπως λένε! ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ !!!

Και μέσα στον γενικό χαμό, έρχονται κι εκείνοι που είχαν τεράστια ευθύνη σ' όλη αυτή την παρακμή, να μας ΞΑΝΑΣΩΣΟΥΝ!!! ΕΛΕΟΣ !! Και τρώνε τα γιουχαΐσματα οι τώρα και την γλιτώνουν οι πριν. ΤΟΛΜΟΥΝ και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, έτσι, σαν αθώες περισσότερες. Ας σωπάσουν κι ας αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης τους χωρίς υποσχέσεις. Φτάνουν πια τόσοι προστάτες. Η σημερινή πραγματικότητα μας κάνει να γυρνάμε μισθολογικά δεκαετίες πίσω. Μας κάνει να σκεφτούμε ακόμη πιο πίσω, την εποχή της επανάστασης του 21, τότε που τα δάνεια, η ανικανότητα βλέπετε και πάλι των πολιτικών, έφεραν στον τόπο μας τους ...προστάτες. Και μας πήραν τα Ελγίνια. Σήμερα, αλήθεια, θα μας πάρουν όλη την Ακρόπολη. Ιστορικά, από κείνο το..."Ελλάδα με τον πολιτισμό σου έδωκες τα φώτα σου σ' όλον τον κόσμο" σήμερα, μπορούμε να πούμε .."Ε !! Ως ΕΔΩ!! Η Ελλάδα θα σας αλλάξει τα φώτα"!! Και μπορούμε. Σαν Έλληνες όμως. Γιατί πολύ απλά, αυτή η χώρα, αυτοί οι άνθρωποι, ξέρουν από πολιτισμό και φιλότιμο. Μα ξέρουν και από καιάδες, ξέρουν και από ζαλόγγους. Ξέρουν να μάχονται και να αντιστέκονται.

Κώστας Παπατσιμούλης

Δάσκαλος